

- [Taalles geven in Beekbergen of Loenen?](#)
- [Oproep om te praten...](#)
- [Cultureel café in het azc Apeldoorn](#)
- [Buddy of maatje worden?](#)
- [Aankomende vacature penningmeester \(m/v\)](#)

Taalles geven in Beekbergen of Loenen?

Vrijwilligers gezocht voor taalles!

Bij het azc in Beekbergen en binnenkort ook in Loenen, zoeken ze enthousiaste mensen om basis Nederlands te geven aan bewoners. Je helpt hen met de eerste stappen in de Nederlandse taal, wat hun integratie enorm bevordert.

Ervaring is mooi meegenomen, maar niet vereist – motivatie en geduld zijn belangrijker! Samen creëren we een veilige leeromgeving waarin iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen.

Een prachtige manier om vanuit de kerken op een hele laagdrempelige manier in contact te komen met nieuwkomers. Wil je hier meer over weten?

Neem contact op met Constance Reugebrink via emailadres c.c.reugebrink@kpnplanet.nl en help anderen een nieuwe start te maken!



Oproep om te praten...

Als inwoners van Apeldoorn zijn we er toch allemaal wel van op de hoogte dat er een AZC in onze stad is.

Vanuit verschillende kerken is er contact met de mensen die daar wonen. Ook geven een tiental kerkleden aan bewoners taalles, die door het COA wordt aangeboden. Zo bouwen ze in betrekkelijk korte tijd een kleine woordenschat op en leren ze een klein beetje hoe onze taal in elkaar steekt. Ook leren ze tijdens deze cursus korte zinnen die ze kunnen gebruiken in winkels en in contacten met Nederlanders.

De ene bewoner gaat dat redelijk gemakkelijk af, de ander moet er soms heel veel moeite voor doen: onze taal is nogal moeilijk...!

Deze cursus voldoet best goed al zou het COA nog meer taalvrijwilligers (zo heten leerkrachten die deze cursussen geven) kunnen gebruiken. Zie ook de oproep hierboven.

Toch zouden de bewoners daarnaast nog graag meer met Nederlanders willen praten om zo sneller de taal te leren, en vooral ook beter te leren praten.

OPROEP! We zijn daarom op zoek naar mensen die daarbij willen helpen!

Vindt u of jij het leuk om te praten met mensen uit andere landen, bijv. aan de hand van plaatjes of een stukje uit de krant, of aan de hand van een puzzel o.i.d. geef je dan op!

De bedoeling is met elkaar praten – meer wordt er niet van u en jou verwacht... behalve dat je gewoon Nederlands kunt praten en dat je geduld kunt opbrengen. Immers iemand die onze taal niet kent, snapt onze manier van praten en van dingen zeggen niet altijd even goed en even snel!

Je kunt je opgeven via e-mail: kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com

We willen graag op 3 december een avond beleggen om met elkaar te praten over hoe we zo'n "Praat-café" gaan opzetten en tegelijk ook alle regelingen die daarvoor nodig zijn te bespreken.

Waar we die avond gaan houden, wordt z.s.m. na aanmelding doorgegeven.

Namens de Stichting Kerk en Vluchteling Apeldoorn
Gé Drayer, voorzitter

Cultureel café in het azc Apeldoorn



Elke dinsdagavond organiseert het asielzoekerscentrum (AZC) in Apeldoorn een Cultureel Café, een initiatief dat bewoners van het AZC en inwoners van Apeldoorn samenbrengt. Vanaf 19:30 uur ontmoeten deelnemers elkaar in de kapel aan de Deventerstraat voor een gezellige avond vol koffie, spelletjes en gesprekken.

Vrijwilligers treden op als gastheer of gastvrouw om de avond in goede banen te leiden. Het is een laagdrempelige manier om in contact te komen met de bewoners van het AZC en meer te leren over hun culturen en verhalen. Aanmelden is niet nodig; iedereen is van harte welkom om deel te nemen.

Voor meer informatie en als je je wilt aanmelden voor gastheer of gastvrouw, ga naar de [website van het COA](#)

Buddy of maatje worden?



Je inzetten voor een ander – voor kerkmensen is dat heel gewoon – toch?

Maar er zijn mensen in ons land die dat heel in het bijzonder nodig hebben: vluchtelingen of asielzoekers.

Zij willen hier graag blijven omdat het in hun eigen land te gevaarlijk, te levensbedreigend is. Maar om je ergens te voelen moet je ook wel een beetje de weg kennen.

Met een **maatje** gaat dat veel makkelijker dan wanneer ze alles zelf uit moeten zoeken. Bovendien dan krijgen ze hier ook meteen een netwerk.

Het zou enorm fijn zijn als vanuit de kerken mensen hieraan een bijdrage willen leveren.

Buddy to Buddy en andere maatjesprojecten zijn daar heel goed voor toegerust. Zij bereiden je daarvoor voor en zorgt voor begeleiding. Daarbij draait het natuurlijk om persoonlijk contact, maar vooral ook om gelijkwaardigheid, respect en begrip. Buddy zijn maakt het leven van een ander en van jezelf afwisselend en zinvol.

Maar je kunt ook denken aan maatje worden bij **Vluchtelingenwerk** of bij het **COA**. Daar hebben ze mensen nodig die helpen bij het inburgeren, die op een heel basale manier taallessen willen geven; maar ook vrijwilligers die nieuwkomers in ons land willen leren fietsen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Informatie kun je inwinnen bij

Present Apeldoorn:

info@presentapeldoorn.nl; tel.nr. 055 576 7997; of ga even langs: Regentesselaan 2-B, 7316 AC Apeldoorn; open: ma t/m vr: 09:00 - 17:00 uur

Vluchtelingenwerk Apeldoorn:

info@apeldoornpaktaan.nl; tel.nr. 055-5270581; of ga even langs: Prins Willem-Alexanderlaan 1419, 7312 GA Apeldoorn.

Buddy to Buddy:

apeldoorn@buddytobuddy.nl; tel.nr. 06-48945998; of kijk op hun [website](#), daar kun je je ook opgeven en veel info vinden over wat buddy zijn precies inhoudt.

Aankomende vacature penningmeester (m/v)

Na vele jaren betrokken en trouwe dienst zal onze huidige penningmeester binnenkort afscheid nemen.

Wij zoeken daarom een betrokken penningmeester (m/v) die ons bestuur wil versterken. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het financiële beheer van de stichting. Je zorgt ervoor dat de financiën op orde zijn, regelingen worden uitgevoerd, bewaakt het budget en stelt de jaarrekening op.

Heb je affiniteit met de doelstellingen van onze stichting en wil je je inzetten voor een waardevolle maatschappelijke missie? Dan maken we graag kennis met je!

Neem hiervoor contact met ons op via onderstaand emailadres.

Stichting Kerk & Vluchteling

Deventerstraat 40
7311 LW Apeldoorn

kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com
www.kerkenvluchtelingapeldoorn.com



Facebook

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@kerkenvluchtelingapeldoorn.com toe aan uw adresboek.