

- [Terugblik opvang asielzoekers in Ugchelen](#)
- [Gezocht House of Joy locatie](#)
- [Uitnodiging: 8 april Informatieavond](#)
- [Verhalen van de kinderclub](#)



Terugblik opvang asielzoekers in Ugchelen

Na de aankondiging in de eerste week van oktober dat er een noodopvang zou komen voor asielzoekers ontstond er veel onrust in het dorp Ugchelen. Deze mededeling van de gemeente Apeldoorn kwam als een verrassing en met name de locatiekeuze viel bij een aantal inwoners niet in goede aarde.

Vanuit de Bronkerk in Ugchelen wordt door hen daar als volgt op teruggekeken:

Kerkenraadsleden van de Bronkerk waren aanwezig bij de informatieavond die verplaatst werd van de Bouwhofschool naar de Cantharel. Onze intentie was een tegengeluid te laten horen en niet op voorhand mensen weg te zetten als criminelen, waardoor kinderen en vrouwen niet meer veilig zouden zijn. De sfeer was echter zodanig dat hier weinig tot geen ruimte voor was. Het ging voornamelijk om praktische informatie. De emoties liepen hoog op door bevooroordeelde en ongenueanceerde uitspraken. Met bewonderenswaardig geduld wist burgemeester Ton Heerts de gemoederen te bedaren.

Toch hebben we als Bronkerk het achteraf als een gemiste kans ervaren om een tegengeluid te laten horen. **Toch te benauwd om radicaal je nek uit steken?**

[Lees het hele verhaal op de website van Kerk en Vluchteling\[...\]](#)

Gezocht House of Joy locatie



Vanuit enkele contacten in Apeldoorn is er een paar jaar geleden het verlangen ontstaan voor een House of Joy: een soort buurthuis voor bewoners van een asielzoekerscentrum (azc).

Een herkenbare plek gerund door christenen in de buurt van een azc, waar asielzoekers zich thuis kunnen voelen. Zij kunnen er binnenlopen voor koffie / thee en een praatje of deelnemen aan een activiteit, die door lokale kerken en [stichting Gave](#) wordt georganiseerd. Denk aan het uitdelen van kleding, fietsles, Nederlandse les of bijbelstudie in hun eigen taal.

Een House of Joy betekent voor vluchtelingen een adempauze. Hier kunnen ze even ontsnappen aan de drukte, de spanning en de stress van het azc. Ze komen er tot rust en mogen zichzelf zijn. Een veilige plek om weer te aarden en de kracht te vinden voor een nieuwe start. In het House of Joy reikt Gave samen met de lokale kerken en vrijwilligers uit naar vluchtelingen, in woord én daad.

Kerk en Vluchteling Apeldoorn deelt dit verlangen voor een House of Joy en inmiddels is er een comité gevormd dat op zoek is naar een locatie. Gave neemt deel aan dit comité en begeleidt hen hierbij. We zoeken een 'religieus neutrale' plek die op loopafstand van het azc ligt. Een ruimte voor verschillende activiteiten, een gezellig ingerichte ontspanningsruimte met zitgelegenheid en een keuken(blokje).

Weet u een geschikte locatie? Of wilt u meer informatie hierover? Laat het ons weten via jmkleppe@markkleppe.nl of jwderoo@hotmail.com

Voor meer info kijk op www.gave.nl/houseofjoy

Een hartelijke groet namens het comité,

Anita Eenkhorn
 Relatiemanager midden Nederland stichting Gave



Uitnodiging: 8 april Informatieavond

Graag nodigen wij u uit voor onze informatieavond, waarin we u graag meenemen in verhalen en ervaringen vanuit kerken en/of andere maatschappelijke organisaties met en voor vluchtelingen hier in Apeldoorn en omgeving.

Datum en tijd: **8 april 2025 om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.**

Locatie: **Bronkerk**, zaal de Duiker.

Hoenderloseweg 10, Ugchelen

Programma: deze avond hebben we sprekers vanuit de volgende organisaties:

- Dieneke van Vliet (Vluchtelingenwerk)
- Cees Rentier (Stichting Evangelie en Moslim)
- Tom Kloosterboer (medewerker azc Deventerstraat en vrijwilliger op Lesbos)

Van harte welkom!

Deel dit bericht gerust met leden van gemeente die zich met het thema vluchtelingen/asielzoekers bezig houden en/of geïnteresseerd zijn.

Verhalen van de kinderclub



Sinds het voorjaar van 2023 is er in Apeldoorn een kinderclub voor kinderen uit het AZC. Hier kunnen zij spelen, knutselen en luisteren naar een Bijbelverhaal. De club wordt georganiseerd door een groep christelijke vrijwilligers uit Apeldoorn en ondersteund door Stichting Gave.

Elke twee weken op zaterdagochtend worden de kinderen opgehaald: sommigen lopen of fietsen zelf, anderen komen mee in de bakfiets. De club vindt plaats op PCBO De Ontdekking, vlakbij het AZC. Bij aankomst worden ze ontvangen met limonade en een koek en krijgt iedereen een naamsticker.

De ochtend begint in een kring, waarin we onder begeleiding van een gitaar enthousiast "Welkom, welkom" van Marcel en Lydia Zimmer zingen.

Na het gebed is er ruimte voor de kinderen om iets te vertellen, zoals wat ze op school hebben gedaan, wat ze gegeten hebben of hoe ze uitkijken naar het voetballen straks.

Soms ontstaan er grappige momenten. Zo begreep een meisje eens de dia met de tekst "Wat heb jij te vertellen?" verkeerd en begon alle aanwezige kinderen te tellen. Sindsdien is het een vaste gewoonte geworden dat zij bij die dia alle kinderen en vrijwilligers telt.

Elke clubochtend luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal waarin we hen vertellen over Gods liefde en hoe Jezus hen kent en nabij wil zijn. Ook wordt er veel gezongen, het lied "Jezus houdt van alle kleine kinderen" is daarbij een favoriet. Vaak is er een knutselwerkje dat aansluit bij het Bijbelverhaal, zodat de kinderen iets tastbaars mee naar huis kunnen nemen als herinnering aan de boodschap van de ochtend. Daarnaast is er tijd om te spelen of te voetballen.

Aan het einde van de ochtend danken we samen, worden de kinderen teruggebracht en krijgen ze nog iets lekkers mee.

Ons doel is om hen een veilige en gezellige plek te bieden en hen zo ook kennis te laten maken met de mooiste boodschap van de wereld: het Evangelie van Jezus Christus.

Wilt u hier meer van weten, neem dan contact op via email via onderstaand adres.

Stichting Kerk & Vluchteling

Deventerstraat 40
 7311 LW Apeldoorn

kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com

www.kerkenvluchtelingapeldoorn.com



Facebook

Deze e-mail is verzonden naar [{{email}}](#). Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).

Voor een nieuwsbrief toevoegt u info@kerkenvluchtelingapeldoorn.com toe aan uw adresboek.



