

- [Een vrije vogel](#)
- [De reis van vluchtelingen en de kracht van ontmoeting](#)
- [Nederlandse Taal les geven aan asielzoekers](#)
- [Online Collecte voor Vluchtelingenwerk Nederland](#)

Een vrije vogel



'Vroeger, toen ik in Irak woonde, had ik een vogel in een kooitje. Dat vond ik mooi. Ik hou van vogels. Maar ik zou het nu nooit meer doen.'

Kareem vertelt over zijn verleden. Hij groeide op als Koerd in Irak. Als kind was hij altijd aan het tekenen. Toen hij wat ouder werd en nog bleef tekenen, vonden mensen dat soms raar.

'Je bent anders dan je broers en zussen', zei zijn moeder tegen hem. En zo is het. Kareem moet tekenen en hij wil met zijn tekeningen ook vertellen wat hij belangrijk vindt. Zo tekent hij cartoons met een boodschap.

In Irak mag je niet alles zeggen.

Achter tralies

Daarom wilde Kareem leven in een vrij land, ook al is hij hier zonder familie en mist hij zijn land. Hij wilde graag naar

Nederland komen, omdat het volgens hem eengoed land is voor een cartoonist en omdat hij geïnspireerd is door het verhaal van Vincent van Gogh.

Makkelijk was de reis naar Nederland niet. In Polen

kwam hij in de gevangenis terecht, achter tralies en met boeien om. Opgesloten, zoals ooit zijn vogelvriend. [...]

Dankbaar voor hulp en eigen plekje

Inmiddels woont Kareem in een eigen woning in Apeldoorn en volgt hij les om Nederlands te leren. Ik leerde hem kennen toen hij vanuit het azc naar de kosterswoning bij de Grote Kerk kwam.

In die woning kunnen statushouders verblijven, tot ze een eigen woning hebben gekregen.

Als Diaconie werken we hierin samen met de wijkdiaconie van de Grote Kerk en de stichting Exploitatie Grote Kerk.

Kareem is dankbaar voor alle goedheid die hij bij mensen ervaart in Nederland en hij is erg gemotiveerd om Nederlands te leren. Dat is nodig, weet hij, om hier een goed bestaan op te kunnen bouwen en van betekenis te kunnen zijn voor anderen. Want dat is wat hij graag wil. En hij zal weer gaan tekenen, nu hij een vrije vogel is.

[Lees het hele verhaal van Kareem op onze website!](#)

Wil jij van betekenis zijn voor iemand en maatje worden voor een statushouder?

Mail Gertrudeke van der Maas: diaconaalondernemer@pkn-apeldoorn.nl

De reis van vluchtelingen en de kracht van ontmoeting

Wat een inspirerende informatieavond hebben we gehad op 8 april!

Gastvrij ontvangen in de Bronkerk in Ughelen, luisterden we met een betrokken groep naar drie sprekers die ons meenamen op de letterlijke én figuurlijke reis die vluchtelingen maken — van de stranden van Lesbos tot aan een asielzoekerscentrum in Nederland en daarna verder Nederland in.

Dieneke van Vliet van Vluchtelingenwerk liet zien wat er allemaal bij komt kijken zodra iemand van vluchteling naar statushouder gaat en zou willen inburgeren. Hoe belangrijk de rol van vrijwilligers is bij de inburgering van nieuwkomers. Ze vertelde over de begeleiding die vluchtelingen ontvangen en hoe kleine gebaren van welkom een groot verschil maken.

Tom Kloosterboer, medewerker van het AZC aan de Deventerstraat en vrijwilliger op Lesbos, deelde verhalen uit de praktijk. Ervaringen die een menselijk gezicht geven aan de cijfers en nieuwsberichten die we vaak zien.

Cees Rentier van Stichting Evangelie en Moslim gaf ons waardevolle inzichten in hoe je als christen met openheid en respect het gesprek kunt aangaan met moslims. Zijn woorden nodigden uit tot reflectie en verbinding.

De avond bood niet alleen ruimte voor luisteren, maar ook voor ontmoeting. In een open en interactieve sfeer gingen we met elkaar in gesprek, deelden we vragen, ervaringen en hoopvolle perspectieven.

Nederlandse Taal les geven aan asielzoekers



Een mooie manier om gewoon in contact te komen met asielzoekers en zo iets te kunnen doen voor je medemens is door taalles te geven.

Alle asielzoekers kunnen in een azc lessen Basaal Nederlands volgen. Bij Basaal Nederlands krijgen deelnemers les van vrijwilligers. (www.coa.nl)

Heb je hier interesse in of wil je meer weten, neem contact op [via deze link](#).



Online Collecte voor Vluchtelingenwerk Nederland

Jouw steun maakt écht verschil voor vluchtelingen in Nederland. Juist nu de bescherming van mensen op de vlucht onder druk staat, zijn we ongelooflijk dankbaar dat jij achter ons werk staat. Daarom willen we je vragen ook in actie te komen tijdens de Online Collecteweek.

Online collecte

Van 13 juni tot en met Wereldvluchtelingendag op 20 juni zetten we ons samen in voor vluchtelingen tijdens de Online Collecteweek. Met een online collecte kun je via je telefoon, tablet of computer eenvoudig een bericht sturen naar familie, vrienden of collega's met een link om te doneren aan jouw online collectebus.

Meer weten?

Op www.vluchtelingenwerk.nl/collecte vind je alle informatie, tips en antwoorden op veelgestelde vragen. Of mail naar collecte@vluchtelingenwerk.nl, we helpen je graag. Samen bereiken we meer én halen we extra geld op voor mensen die in Nederland een nieuw leven proberen op te bouwen. Dank je wel voor je betrokkenheid en steun!

Stichting Kerk & Vluchteling

Deventerstraat 40
7311 LW Apeldoorn

kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com
www.kerkenvluchtelingapeldoorn.com



Facebook

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@kerkenvluchtelingapeldoorn.com toe aan uw adresboek.

