

- [Maatje worden?](#)
- [Stichting Gave – Ariana stelt zich voor](#)
- [Een warm welkom bij ICF](#)
- [16 april Informatieavond Kerk en Vluchteling](#)
- [Wil jij er zijn voor jonge asielzoekers?](#)



Maatje worden?

Hoe word je een maatje? Wat houdt het precies in? Welke impact heeft dat op jou, op de vluchteling en op je gezin?

De meeste contacten met ons als maatjes ontstaan door het programma Meet and eat, georganiseerd door de stichting Present. Dit programma biedt de nieuwe bewoners van het azc de mogelijkheid om bij Nederlandse gezinnen een maaltijd te nuttigen en zo kennis te maken met de Nederlandse cultuur. Heb je tijdens de maaltijd een goede klik met degene die bij jou aan tafel komt, dan kun je kijken of deze ontmoeting uitgebreid kan worden.

Je wordt dan een maatje van iemand.

'Een maatje' wil zeggen: Je geeft wat tijd aan degenen die in het azc wonen of gewoond hebben. Je praat, je wandelt, je doet een eenvoudige activiteit of je nodigt ze nog eens uit voor een maaltijd die jullie bijvoorbeeld samen koken. Of, als daar vraag naar is, doe je bijbelstudie met ze.

Het kan echt een uitdaging zijn om de contacten vast te houden. Dit kan door de taalbarrière komen, door het verhuizen van azc naar azc van de vluchteling, maar ook cultuurverschil kan impact hebben.

Het is geven en nemen van beide kanten. Als het lukt om langdurig met iemand uit een andere cultuur op te trekken, is dat echt een verrijking. Je krijgt de mogelijkheid om van elkaar te leren, de vluchteling te zien groeien in de Nederlandse cultuur. Je kunt samen verschillende problemen tot een goed einde brengen.

Dat maakt het 'maatje zijn' zo bijzonder.

Stichting Gave – Ariana stelt zich voor



Hallo,

Mijn naam is Ariana Shekhonin en per 1 maart 2023 ben ik werkzaam als missionair veldwerker voor Stichting Gave. In die rol ben ik onder andere betrokken bij Stichting Kerk en Vluchteling. Verder bezoek ik vluchtelingen op het azc en probeer ik maatjes aan asielzoekers te koppelen.

Daarnaast zijn we met een kleine groep mensen uit diverse Apeldoornse kerken aan het onderzoeken of we een House of Joy in Apeldoorn kunnen realiseren. Dit is een fysieke plek in de buurt van het azc waar asielzoekers even op adem kunnen komen met een kopje thee of koffie. Het is ook een prachtige manier om diverse (Christelijke) activiteiten te organiseren.

Als je in contact wilt komen met mij dan kan dat via arianashekhonin@gave.nl of op 06-30864789.

Een warm welkom bij ICF



'*Dank je wel, we voelen ons echt gezien*', dat is feedback die we vaak krijgen als mensen voor het eerst een zondagse ontmoeting bij ICF Apeldoorn meevieren. Dit gezien worden begint al bij het hartelijk welkom dat iedereen bij binnenkomst krijgt en de koffie en thee met lekkers die voor en na de ontmoeting klaar staan. Er is naast de viering ruimschoots gelegenheid mensen te ontmoeten, zeker op de maandelijkse maaltijdzondag.

Een van de huisgroepen verzorgt met het kookteam een maaltijd. Onlangs genoten we van gerechten die door onze Afrikaanse zusters waren klaargemaakt, heerlijk! Juist omdat we allemaal zo verschillend zijn bij ICF is het best makkelijk om een praatje te beginnen.

Na de gebruikelijke dans: 'Hoe is het?', 'Goed, dank je'. 'Met jou?', 'Ook goed, dank je', wordt er bijvoorbeeld gesproken over activiteiten van de afgelopen week, Plannen voor de komende week en vaak mensen dan al pratend en luisterend ook zorgen en vragen naar boven. We willen elkaar graag echt zien en bijstaan, want het leven zit lang niet altijd mee!

Ook de viering geeft mensen uit allerlei culturen een welkom gevoel. Zo wordt er in verschillende talen gezongen: 'Lord you are welcome!', want naast elkaar willen we vooral God ontmoeten! Verschillende mensen hebben een headset met vertaling op en er zijn sprekers van diverse culturele achtergronden. Na afloop staan mensen van het gebedsteam klaar voor een persoonlijk gesprek of gebedsverzoek.

Het is prachtig om zo met alle diversiteit een Gemeenschap te vormen die Jezus wil volgen, met vallen en opstaan! Daarbij hebben we iedereen nodig, want God heeft ons allemaal uniek gemaakt, we verlangen ernaar een plek te zijn waar iedereen gezien wordt, je kunt groeien in geloof, een plek waar Gods liefde en genade stroomt.



16 april Informatieavond Kerk en Vluchteling

Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit om op **16 april 2024 vanaf 19.45** uur elkaar weer te ontmoeten. Deze avond willen we met elkaar mogelijkheden delen om als kerken contacten aan te gaan met vluchtelingen. Daarnaast horen we graag welke activiteiten kerken doen en welke ze van plan zijn te ondernemen. Ook willen we jullie informeren over onze coördinerende rol als Stichting Kerk en Vluchteling.

Locatie: **de Eben-Haëzerkerk**, Zonedauw 8, 7322 EG Apeldoorn

Inloop vanaf 19.45 uur en aanvang programma om 20.00 uur.

Voor deze avond zijn **alle** kerken in Apeldoorn uitgenodigd. Deel dit bericht gerust met leden van uw gemeente die zich met het thema vluchtelingen/asielzoekers bezig houden en/of geïnteresseerd zijn.

Wil jij er zijn voor jonge asielzoekers?



De jonge asielzoekers, die op dit moment nog in een Fletcher hotel in Beekbergen verblijven, verhuizen rond half april naar Apeldoorn. Voor ongeveer 50 jongeren (15-18 jaar) worden woonunits gebouwd op het terrein aan de Deventerstraat.

De allerjongsten (12-15 jaar) verhuizen naar elders in het land. Dit betekent dat de 15-18 jarigen aan Apeldoorn verbonden blijven en naar dezelfde school blijven gaan, nl ISK De Heemgaard, locatie Loseweg 70.

Naast school organiseert het COA verschillende activiteiten, bijvoorbeeld zwembles en voetbaltrainingen.

Wil je iets betekenen voor deze jongeren? Zodat zij Nederlands kunnen oefenen en Nederland beter leren kennen?

Neem dan contact op met Céline van Oosterhout van Stichting Present via celine.van.oosterhout@presentapeldoorn.nl.

Stichting Kerk & Vluchteling

Deventerstraat 40
7311 LW Apeldoorn

kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com

www.kerkenvluchtelingapeldoorn.com



Facebook

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@kerkenvluchtelingapeldoorn.com toe aan uw adresboek.

