

- [De Thuisgevers](#)
- [Een zaterdag op de Kinderclub](#)
- [Save the date: 15 oktober Informatieavond](#)
- [Nederlandse Taal les geven aan asielzoekers](#)
- [Hulp gezocht bij vervoer van AZC naar ICF](#)

De Thuisgevers

Op 13 mei jl. zijn er vijf statushouders, nieuwe Apeldoorners, komen wonen in de kosterswoning van de Grote Kerk. Statushouders zijn mensen met een vluchtverhaal, die in Nederland mogen blijven. Stichting Exploitatie Grote Kerk en De Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn werken op deze manier graag mee aan het initiatief van de Thuisgevers. Dat is een samenwerkingsverband van kerken, overheid en maatschappelijke organisaties. Doel hiervan is om statushouders de mogelijkheid te geven het azc te verlaten en een nieuw leven te gaan opbouwen. (zie: www.dethuisgevers.nl)

De overheid en Vluchtelingenwerk begeleiden het traject van inburgering. Daarnaast wil de Diaconie aan iedere statushouder een maatje koppelen, voor de periode van een half jaar. Een maatje is er voor het sociale aspect, zodat de nieuwe Apeldoorners iemand kent in de nieuwe stad. Het maatje helpt de statushouder wegwijs te worden in de stad en vormt een brug naar de samenleving.

De kosterswoning zal voor onbepaalde tijd statushouders huisvesten, totdat zij een eigen woning krijgen toegewezen. Er zullen dus wisselingen in de samenstelling van de bewoners komen, waarbij het wel steeds zal gaan om alleenstaande volwassen mannen. Dat betekent dat er blijvend maatjes gezocht worden. Wil jij maatje worden van een statushouder? Meld je dan aan bij de Diaconie door een berichtje te sturen naar Gertrudeke van der Maas, diaconaalondernemer@pkn-apeldoorn.nl.

Bijlschrift foto: Gezamenlijke maaltijd van statushouders en hun maatjes op de dag van aankomst in de kosterswoning.



Een zaterdag op de Kinderclub

Zaterdagmorgen rond 9 uur verzamelen we de spullen die we nodig hebben voor de kinderclub. Deze wordt georganiseerd door mensen vanuit verschillende kerken uit Apeldoorn.

Iedere medewerker neemt zijn of haar eigen spullen mee. Tegen half elf gaan we naar de school waar de club gehouden wordt. We maken de zaal klaar en bidden samen. Er zijn ongeveer 12 vrijwilligers uit verschillende kerken die om de beurt bij de club aanwezig zijn.

Om de veertien dagen houden we deze christelijke kinderclub (met medeweten van ouders en kinderen) in een school in de buurt van het azc in Apeldoorn. Om kwart voor 11 gaan enkele medewerkers naar het azc om de kinderen op te halen. Er is een veilige route van ongeveer 10 minuten lopen van het azc naar de school.

We zien het als een knipoog van God dat we de school mogen gebruiken die dichtbij het asielzoekerscentrum ligt.

De mensen die niet naar het azc lopen maken de zaal verder klaar voor de club. Voor de kinderen is er drinken en een koekje. Ze krijgen ook allemaal een sticker met hun naam erop. Als ze kunnen schrijven mogen ze zelf hun eigen naam erop zetten. De club is voor kinderen vanaf vijf jaar tot 11 jaar. Tegen half 12 begint dan de club, die ongeveer een uur duurt.

We gebruiken een programma van Bijbelverhalen dat door St. Gave is uitgegeven. Zij hebben allerlei zaken al voor ons uitgewerkt en doen ook een voorstel voor een bijpassend werkje.

De indeling van de club is ongeveer als volgt:

Zingen, met een gitaar of een ander instrument. We gebruiken een powerpoint-presentatie voor de liedjes en het verhaal.

Het bijbelverhaal, met mogelijk een objectles erbij.

Na het verhaal en nog een liedje gaan de kinderen knutselen of buiten spelen. ze kunnen bijvoorbeeld voetballen.

Tegen half een komen we allemaal weer in de zaal om af te sluiten. Daarna gaan de kinderen onder begeleiding terug naar het azc. De laatste paar keren waren er soms 5, soms 11 kinderen.

Wij vinden het fijn en zegenrijk om samen iets te kunnen betekenen voor de kinderen uit het azc en bidden onze God om Zijn ingang in de kinderharten.

Contactinformatie over de [kinderclub vind je op onze website](#).



Organiseren jullie ook activiteiten met vluchtelingen?

Geef het door via onze [website](#), zodat het op onze website in de agenda of het overzicht kan worden weergegeven. Dat kan ook met eenmalige activiteiten!

Save the date: 15 oktober Informatieavond

Informatieavond Kerk en Vluchteling

Graag nodigen wij u uit om op dinsdag **15 oktober 2024 vanaf 19.45** uur elkaar weer te ontmoeten.

Deze avond zullen stichting **Buddy to Buddy**, stichting **Aziz** en stichting **Evangelie & Moslim** ons meenemen in hun verhaal en ervaringen.

Voor deze avond zijn mensen uit **alle** kerken in Apeldoorn uitgenodigd. Deel dit bericht gerust met leden van uw gemeente die zich met het thema vluchtelingen/asielzoekers bezig houden en/of geïnteresseerd zijn.

Nederlandse Taal les geven aan asielzoekers



Een mooie manier om gewoon in contact te komen met asielzoekers en zo iets te kunnen doen voor je medemens is door taallessen te geven.

Alle asielzoekers kunnen in een azc lessen Basaal Nederlands volgen. Bij Basaal Nederlands krijgen deelnemers les van vrijwilligers. (www.coa.nl)

Heb je hier interesse in of wil je meer weten, neem contact op [via deze link](#).

Hulp gezocht bij vervoer van AZC naar ICF

Er zijn een aantal vluchtelingen in het azc in Beekbergen die graag naar de zondagse middagdienst van ICF willen gaan.

Hiervoor zoeken we nog (meer) vrijwilligers om vervoer voor hen te regelen. Een keer per maand is ook al heel fijn.

Wil je meedoen? Neem contact op met Henriette Dastani op 06-41851608

Stichting Kerk & Vluchteling

Deventerstraat 40
7311 LW Apeldoorn

kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com

www.kerkenvluchtelingapeldoorn.com



Facebook